

Κείμενο του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΦΕ

για την Γ.Σ του Φ.Σ-ΣΕ.Μ.Φ.Ε-17/1/2013

Λίγα λόγια για τις καταθήψεις

Για όσους δεν γνωρίζουν ή κάνουν πως δεν γνωρίζουν οι καταθήψεις είναι αυτοδιαχειριζόμενοι κοινωνικοί χώροι, που αντιτίθενται έμπρακτα στον τρόπο κοινωνικής οργάνωσης των οποίο έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια η κυριαρχία του καπιταλιστικού συστήματος και της δημοκρατίας τους. Είναι χώροι δημιουργικής και ελεύθερης έκφρασης, χώροι που λειτουργούν ως αντιδομές σε πείσμα των κυρίαρχων και αποστειρωμένων κοινωνικών δομών. Όσοι συμμετείχαμε ή συμμετέχουμε ακόμα σε καταθήψεις, μετατρέπουμε τους χώρους από άχρηστους και εγκατειλλημένους σε χώρους τόσο πολιτικών όσο και κοινωνικών δράσεων.

Σε πείσμα όλων αυτών που λένε ότι οι καταθήψεις δεν είναι τίποτ' άλλο από χώροι εμπορίου ναρκωτικών, εστίες ανομίας και όλα τα συναφή που ακούμε αυτές τις μέρες, η ίδια η πραγματικότητα καταδεικνύει πως όλοι αυτοί οι χώροι έπαιξαν ρόλο με τη συμμετοχή και την οργάνωση κοινωνικών αγώνων που έλαβαν χώρα σε επαρχιακές πόλεις και σε γειτονιές της Αθήνας. Δεν γίνεται να εξεάσουμε πως καταθήψεις του κέντρου της Αθήνας όπως η Villa Amalias, η κατάληπη Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά και όσες βρίσκονται εκεί γύρω αποτέλεσαν το βασικό οδόφραγμα στην επέλαση των φασιστών στις γειτονιές αυτές πράγμα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταστολή τους.

Όπως παρατηρείται τον τελευταίο μήνα αλλά και πλέον επίσημα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ έχει εκκινήσει επιχείρηση εκκένωσης των καταθήψεων.

Ξεκινώντας από τη Θεοσαλονίκη στις 12/9 γίνεται εισβολή των ΜΑΤ και ΕΚΑΜ στην κατάληπη Δέλτα, ασκώντας τόσο λεκτική όσο και σωματική βία σε όσους βρίσκονταν εντός του κτιρίου.

Λίγο καιρό αργότερα στις 17/11 κλιμακώνοντας την καταστολή εισβάλουν δυνάμεις της αστυνομίας στην κατάληπη πρυτανείας του ΑΠΘ ρίχνοντας χημικά, χτυπώντας φοιτητές και συλλαμβάνοντας εργολαβικούς και φοιτητές.

Στις 20/12 πραγματοποιείται εισβολή στο υπό 22 χρόνια κατελλειμένο κτίριο, τη Βίλλα Αμαλίας, με πρόσχημα μια ανώνυμη καταγγελία για διακίνηση ναρκωτικών, στοχεύοντας στην εκκένωση της κατάληψης και τη σύλληψη των καταληψιών.

Στις 28/12 εισβάλλουν στην ΑΣΟΕΕ και στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι, παίρνοντας υπό κατοχή τα μηχανήματα του αυτοοργανούμενου ραδιοφωνικού σταθμού 98 fm και συλλαμβάνοντας 16 μετανάστες μικροπωλητές.

Στις 9/1 ύστερα από ανακατάληψη της Βίλλα Αμαλίας, γίνεται εκ νέου επίθεση στην κατάληψη από δυνάμεις της αστυνομίας, αυτή τη φορά χωρίς την παρουσία εισαγγελέα, και γίνεται σύλληψη 93 συντρόφων. Λίγο αργότερα πραγματοποιείται κατάληψη στα γραφεία της ΔΗΜΑΡ από αλληλέγγυους συντρόφους, την οποία σπάνε δυνάμεις των ΕΚΑΜ κάνοντας προσαγωγές των καταληψιών.

Την ίδια μέρα κάνοντας επίδειξη της υποτιθέμενης εξουσίας τους εισβάλουν στην κατάληψη Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά, την οποία και εκκενώνουν προσαγάγοντας 7 συντρόφους/ισσες.

Στις 15/1 επιτίθενται δυνάμεις των ΜΑΤ και ΕΚΑΜ στο υπό 25 χρόνια κατελληλημένο κτίριο της Λέσβας Καραγιάννη 37. Γίνονται προσαγωγές 14 καταληψιών και 2 αλληλέγγυων. Λίγες ώρες αργότερα αφού πραγματοποιήθηκε η έρευνα του κτιρίου αποχωρούν οι αστυνομικές δυνάμεις, με τη δικαιολογία πως δε βρέθηκε τίποτα ύποπτο εντός της κατάληψης.

Αναρωτιόμαστε όμως τους ενόχλησε όντως ότι δε βρήκαν τίποτα ή απήιως φοβήθηκαν μην εανακατέβει το ίδιο βράδυ ή μάζα των 10.000 στόμων, της πορείας του σαββάτου, στο δρόμο.

Την ίδια ώρα των παραπάνω εεελίξεων, τα ΜΠΕ προπαγανδίζουν τις ενέργειες αυτές της αστυνομίας αποκαλώντας τις καταθήψεις εστίες ανομίας και παρουσιάζοντας εμάς όλους, που αποτελούμε μέρος αυτών των χώρων, ναρκομανείς εγκληματίες.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τις διαθέσεις και τις επιβιώσεις τους.

Την ώρα που θέλουν να ψηφίσουν κι αλλα μέτρα εεόντωσης της τάξης μας, την ώρα που παίζουν τα κοινοβουλευτικά τους παιχνιδάκια με την Λίστα Λαγκάρντ[ή]ς και περιμένουμε την δημοσιοποίηση μιας λίστας για να αντιληφθούμε την εκμετάλλευσή μας] είναι προφανές ότι θέλουν να εξαφανίσουν μερικά από τα βασικά αναχώματα της ταξικής αντεπίθεσης.



"Villa Amalias: Το κοινωνικό χαράκωμα στο οποίο κάποιοι πριν 2 χρονια περίου αντιστάθηκαν στην επέλαση του φασισμού στις γειτονιές του κέντρου

Η στοχοποίηση του αναρχικού και συνοιλικότερα του αντιεξουσιαστικού χώρου έχει γίνει πλέον εκεάθαρη. Το κράτος δρα με τη πολιτική του ό,τι κινείται εκτελείται, π η καταστολή συερνεται και οι καταληψίες κυνηγούνται όπως οι "τρομοκράτες".

Βέβαια ρεσιτάρι νομιμότητας δεν ένωσε μόνο το κράτος και οι πλακένες του. Ακούσαμε δηλώσεις νομιμοφροσύνης και νοικοκυροσύνης από αυτήν που κάποιοι ονομάζουμε Αριστερά του Κράτους[ποιά άραγε είναι αυτή:] αλλά και από το Κόμμα της εργατικής τάξης που οχυρωμένο πίσω από την αντίτηψη πως το ίδιο και μόνο είναι το "λαϊκό κίνημα"

προβοκατοριογίες σαν αυτά που ακούμε πάντα δηλαδή. Όποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί την κεντρική επιλογή του κράτους να επιτεθεί σε αυτό το ενεργό κομμάτι των κοινωνικών αγώνων περαστικά του, αφού σε λίγο θα έρθει και η δική του η σειρά.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΛΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ. ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ.

Ας έρθουμε τώρα στα άμεσα δικά μας θέματα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει εεκινήσει να υλοποιεί δύο προτάσεις διαμάντια. Το ένα με όνομα «Σχέδιο Αθηνά» και το άλλο «Εθνικό Σχέδιο Απασχόλησης των Νέων». Ας τα πάρουμε ένα-ένα.

Σχέδιο Αθηνά

Αποτελεί το πρόγραμμα συγχωνεύσεων σχολών, τμημάτων και ιδρυμάτων. Δεν έχει κατατεθεί ακόμα ολόκληρο αλλά από δηλώσεις, συνεντεύξεις και άρθρα του Υπουργού Παιδείας έχουμε καταφέρει να αντιληφθούμε πληροφορίες σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί. Αρχικά θα συγχωνευτούν τμήματα χαροκής zήτησης αλλά και τμήματα τα οποία για εκείνους δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλοί φοιτητές να αλλάζουν τόπο σπουδών και προφανώς θα γίνουν αποδύσεις προσωπικού.

Οι ίδιοι που μέχρι πρότινος ιδρύουν σχολές και ιδρύματα για να τα έχουν καλά με τις αγορές κάθε μικρής πόλης, για να συνεχίζουν εύκολα τις περιστειακές τους σχέσεις βοηθεύοντας τες με αυτόν τον

τρόπο, που έφτιαχναν parking ανέργων σε πανεπιστήμια, αυτοί που άνοιξαν "για τον λαό" τις στρατομπατοικές σχολές στις οποίες εισάγεται 4ηλασιος αριθμός φοιτητών απ'ότι σε μία "κανονική" σχολή, σήμερα μας λένε ότι για να αντιμετωπιστεί η κρίση τους πρέπει να απολύσουν προσωπικό, να διαγράψουν φοιτητές και να αυξήσουν το κόστος φοίτησης.

Το σχέδιο "Αθηνά" αντανακλά το ρόλο του Πανεπιστημίου στο καπιταλιστικό σύστημα, ως παραγωγικής μονάδας του κεφαλαίου, που [ανα]παράγει την εργασία και τη γνώση. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες της αγοράς σε εργατικό δυναμικό, προσαρμόζονται τα προγράμματα σπουδών [μέρος του ρόλου των Συμβουλίων Διοίκησης], αλλά και γενικότερα το είδος των τμημάτων και ο αριθμός των εισακτέων σε αυτά. Πράγματι, κατά τη δεκαετία του '70, όταν υπήρχε ανάγκη για επιστημονικό προσωπικό, η πρόσθια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έγινε πολύ πιο εύκολη. Αντίθετα, στη σημερινή συγκυρία, που η παραγωγή δεν χρειάζεται τόσους καταρτισμένους εργαζόμενους, προωθείται με το σχέδιο "Αθηνά" [και έχει ήδη συντελεστεί σε άλλες χώρες] δραματική μείωση του αριθμού των νέων που σπουδάζουν πριν μπουν στην παραγωγή.

Για να καταφέρει να περάσει αυτά τα μέτρα, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί εκβιαστικά την κρίση του συστήματος και προβάλλει ως επιχείρημα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν, με ιδρύσεις σχολών με βάση ευκαιριακά συμφέροντα [ως τέτοια θα μπορούσε να θεωρηθεί και η ΣΕΠΦΕ]. Εμείς αντιτάσσουμε ότι η πρόσθια στη Πανεπιστήμια πρέπει να είναι ελεύθερη, για να μπορεί όποιος και όποια θέλει να καταρτιστεί στο αντικείμενο που τον/την ενδιαφέρει ή [γενικότερα] να έχει πρόσθια στη γνώση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τόσο όσοι/όσες σπουδάζουν όσο και όσοι/όσες δεν σπουδάζουν θα αφήνονται έρμασι στις διαθέσεις των αφεντικών για εκμετάλλευσή τους.



Εθνικό Σχέδιο Απασχόλησης των Νέων

Τίποτα μη αναμενόμενο πέρα από την θεομοθέτηση μίας ήδη υπάρχουσας κατάστασης, αυτής των απλήρωτων φοιτητικών πρακτικών, του μισθού μαθητείας και όλων των υποθοίπων μορφών όξυνσης της υποτίμησης της εργασίας των σπουδαστών και των ανειδίκευτων νέων εργαζομένων.

Συγκειμένα το "Εθνικό Σχέδιο Απασχόλησης των Νέων" είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ που στόχο έχει την "αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας" [sic] και την "αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης".

Ας τα πάρουμε απ'την αρχή:

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών: Θα δουλεύουμε υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης [βοηθός ως μαθητεύομενοι] για 460€ οι απόφοιτοι των ΡΕΙ/ΤΕΙ και για 400€ οι ανειδίκευτοι πτυχιούχοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με καλυμμένες τις εργοδοτικές εισφορές από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή θα δουλεύουμε όσες ώρες και οι "κανονικοί" εργαζόμενοι αλλά με πιγότερο και απ'τον κατώτατο μισθό οπως αυτόν ορίζει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (!!) απλά επειδή εμείς δήθεν θα "εκπαιδεύμαστε" με τον εργοδότη να μην πληρώνει φράγκο. Δηλαδή και δωρεάν εργασία για τα αφεντικά και διαχωρισμός ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργαζομένων, με όσους

ειμαστε σε ΡΕΙ/ΤΕΙ να ποίρνουμε περισσότερα από αυτούς που δεν σπουδάζουν κι ας εργαζόμαστε μαζί.

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους: Πιο τζάμπα εργασία δεν γίνεται! Ένεργοι εώς 30 ετών εγγεγραμένοι στα μπτρώα του Ο.Π.Ε.Δ. Θα εργάζονται σε έργα συντήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κ.λ.π "εθελοντικά". Τίποτα άλλο από άμισθη εργασία.

Πρόγραμμα επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ήνωστων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Το κράτος θα χρηματοδοτεί τους εργοδότες για να προσλάθουν άνεργους εώς 24 ετών με 27μηνη σύμβαση για 25 μέρες τον μήνα με την κάθε μέρα να πληρώνεται 20€ και με συφαλιστική κάλυψη μόνο τις παραπάνω μέρες. Πάλι δωρεάν εργασία για τους εργοδότες και με επλαστικό ωράριο.

Ψηοστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης: Άλιτό μπορεί να αναφέρεται άμεσα και σε εμάς σαν μελλοντικούς πτυχιούχους της Σ.Ε.Π.Φ.Ε. Συγκεκριμένα ήμποντες εώς 36μηνη σύμβαση πτυχιούχων που ασχολούνται με την έρευνα χωρίς όμως το σχέδιο να αναφέρει καθόλου τους όρους εργασίας. Ωπότε τη συμπέρασμα που θα γίνεται από αυτό είναι πως οι σχέσεις εργασίας θα απλάζουν από επιχείρηση, δηλαδή εκεάθαρα οι εργοδότες θα μας κάνουν ότι θέλουν.

Πρακτική άσκηση σε ΡΕΙ/ΤΕΙ: Πρώτη απόπειρα για κεντρική οργάνωση της πρακτικής άσκησης. Εξάμποντες εργασία με 340€ μισθό για ασκούμενους απουδαστές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα ωράρια και οι υπόλοιπες σχέσεις εργασίας θα καθορίζονται από τον εκάστοτε εργοδότη κι εμείς θα δουλεύουμε για δημήτρες με μισθό που δεν καλύπτει ούτε τον έναν μήνα. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να έχουν πλιγούτερο κόστος εργασίας τα αφεντικά έτοι απλά ονομάζοντας την εργασία "μαθητεία".

Η Βαρβαρότητα λοιπόν βλέπουμε να ποίρνει σάρκα και οστά πιά τόσσο απροκάλυπτα και συνεχόμενα που είναι δύσκολο κάποιος να μην την αντιλαμβάνεται. Τα αφεντικά ανήμπορα να διασχειριστούν την κρίση τους επιτίθενται σχεδόν με όλα τα μέσα στην εργατική τάξη πάντα με το Βασικό εργαλείο εκβιασμού που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που ονομάζουν δημόσιο χρέος. Ήδη μετράμε εκατοντάδες που έχουν αυτοκτονήσει για οικονομικούς λόγους.

Σε αυτήν την κατάσταση δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει κανένας ουδέτερος.

Να προσπαθήσουμε με αυτοοργανωμένους, μαχητικούς και αδιαμεσολάβητους αγώνες να αντισταθούμε στις επιβιώσεις τους και να βάλουμε μπροστά αυτά που εμείς θέλουμε αφού εμείς τα παράγουμε, εμείς τα φτιάχνουμε και τελικά εμείς δεν τα απολαμβάνουμε. Μακριά από λογικές κομματικοποίησης, νομιμοφρούντος και συνεργασίας με τα αφεντικά μας στα πλαίσια μίας κάποιας ανύπαρκτης εθνικής ομοψυχίας.

**ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ**

essemfe@espriv.net

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ



ΣΕΜΦΕ