

ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

Η αλλιώς το «plan B» για την πλήρη εφαρμογή της αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης των ιδρυμάτων. Με ένα πρόγραμμα συγχωνεύσεων σχολών παρόμοιου επιστημονικού ή τεχνικού αντικειμένου με ένα καλά πλασαρισμένο πέπλο “εξσυγχρονισμού”, “εξευρωπαϊσμού” και δημοσιονομικής “εξυγίανσης” το Κράτος σε συνεργασία με διεθνείς επιχειρηματίες, τραπεζίτες και όλο το συρφετό της άρχουσας τάξης στρώνουν το χαλί για την περαιτέρω υποτίμηση της ζωής μας.

Στην ουσία το κράτος προσπαθεί να εξοικονομήσει πόρους και χρήματα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στην δευτεροβάθμια(συγχωνεύσεις σχολείων) αλλά και στον κλάδο της Υγείας(συγχωνεύσεις νοσοκομείων). Με επιχειρήματα περί δημοσιονομικών σπαταλών, έλλειψης αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας(από πότε η γνώση και η περίθαλψη αξιολογούνται με επιχειρηματικά κριτήρια;) προσπαθούν να μετατρέψουν επίσημα και ολοκληρωμένα πια την Εκπαίδευση, την Υγεία και άλλα δημόσιες υπηρεσίες από δομές στοιχειώδων κοινωνικών παροχών σε παραγωγικές μονάδες προς όφελος του Κεφαλαίου.

Τι εννοούμε με αυτό; Εννοούμε ότι το πανεπιστήμιο από “ναός” της γνώσης(όχι ότι ήταν και ποτέ), από μία δομή παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων για την κοινωνία μετατρέπεται ολοκληρωτικά πια σε ένα εργοστάσιο παραγωγής εξειδικευμένων, επισφαλών και δια βίου επανακαταρτιζόμενων εργαζομένων που θα στελεχώσουν την παραγωγή με όλο και περισσότερες δεξιότητες, παραγωγικές δυνατότητες αλλά με μικρότερο κόστος, δηλαδή λιγότερα χρήματα και δικαιώματα.

Συγκεκριμένα το σχέδιο Αθηνά μας λέει ότι χρειάζεται ένα ξεσκαρτάρισμα στον υπέρογκο αριθμό τμημάτων, σχολών και ιδρυμάτων ώστε να μείνουν “λίγα και καλά” τα οποία θα υλοποιούν την κατάσταση που περιγράψαμε παραπάνω με όλο και λιγότερο κόστος. Αν αυτό δεν σημαίνει απολύσεις, διαγραφές φοιτητών(αιώνιων και μη), μειώσεις διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, τι σημαίνει;

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ- ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΤΧΩΝΕΥΤΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΜΠΑΤΣΙΚΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ

Το σχέδιο που έρχεται να επισημοποιήσει την υπερεκμετάλλευση και υποτίμηση ης εργασίας μας ως νέων εργαζομένων. Περιλαμβάνει διατάξεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας εργατών. Από πρακτικές ασκήσεις σπουδαστών σε Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ κ.λ.π με 6μηνες σύμβαση για 340€ τα οποία πληρώνει το κράτος και όχι ο εργοδότης μέχρι δωρεάν κοινοφελή εργασία ανέργων νέων σε διάφορες υπηρεσίες.

Εμείς αναρωτιόμαστε...Αξίζει να εργαζόμαστε δεκάδες ώρες τη βδομάδα (με όρους εργασίας που θα καθορίζονται ανάμεσα στον εκάστοτε εργοδότη και το κράτος) και να αμειβόμαστε ούτε με το ¼ του τωρινού βασικού μισθού; Αξίζει να εργαζόμαστε χωρίς να πληρωνόμαστε καν; Αξίζει να στεκόμαστε στις ατέλειωτες ουρές του Ο.Α.Ε.Δ για να κερδίσουμε μία θέση σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και μόλις αυτό ολοκληρωθεί να πηγαίνουμε ξανά μπάς και παραλάβουμε το επίδομα ανεργίας(αν αυτό δεν έχει κοπεί).

Το σχέδιο αυτό δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία, αλλά για να συνεχίσει την βίαιη και ολοκληρωτική επίθεση των αφεντικών στην τάξη μας με την πρόφαση του δημόσιου χρέους το οποίο δεν είναι τίποτ'άλλο από την κοινωνικοποίηση του χρέους των ελληνικών τραπεζών πριν μερικά χρόνια,

Έντάσσεται στο γενικότερο τσάκισμα κάθε εργατικού μας δικαιώματος, όταν η λέξη συλλογική σύμβαση μοιάζει άπιαστο όνειρο, όταν μας έχουν επιβάλλει να εργαζόμαστε ατέλειωτες ώρες για εξευτελιστικούς μισθούς, εξαντλητικά ωράρια και πολλές φορές να κάνουμε μήνες να πληρωθούμε ή και καθόλου.

Αν δεν θέλουμε να γίνουμε σκλάβοι του 21ου αιώνα οφείλουμε να αντισταθούμε και να τσακίσουμε κάθε σχέδιο υποτίμησης της εργασίας μας. Να κάνουμε κοινούς αγώνες με τους σπουδαστές των ιδιωτικών σχολών, με τους ανέργους νέους ή μεγάλους μιας και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Με ένα οριζόντιο, αντιεραρχικό, πανεκπαιδευτικό-εργατικό κίνημα να διεκδικήσουμε αξιοπρέπεια!

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 20ης ΦΛΕΒΑΡΗ

Μετά από μερικές βδομάδες συνεχών δυναμικών απεργιακών κινητοποιήσεων που κατέληξαν στην επιστράτευση από το καθημερινά όλο και περισσότερο ολοκληρωτικό οικονομικό και πολιτικό σύστημα το οποίο ζούμε βγήκε και το κάλεσμα για 24ωρη Γενική Απεργία από την Γ.Σ.Ε.Ε και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η απεργία αυτή είναι πολύ πιθανόν να καταλήξει μία πιστολιά στον αέρα αν την αφήσουμε στα χέρια του γραφειοκρατικού-εργοδοτικού (Γ.Σ.Ε.Ε-ΑΔΕΔΥ) ή κομματικού(ΠΑ.ΜΕ) συνδικαλισμού ή ακόμα και σε επίδοξους κυβερνητικούς διαμεσολαβητές των αγώνων μας(ο νοών νοείτω)

Δεν συγκινούμαστε με τα βερμπαλιστικά συνθήματα διαφόρων εργατοπατέρων ή επίδοξων τέτοιων όταν οι ίδιοι δεν βλέπουν ή κάνουν ότι δεν βλέπουν πως οι υπάρχουσες δομές του εργατικού κινήματος είναι απ'τη ρίζα τους προβληματικές. Δεν έχουν μιλήσει ποτέ για την πολυδιάσπαση των σωματείων σε έναν χώρο εργασίας, πράγμα που δεν αφήνει την να αναπτυχθεί η κοινή δράση πάνω στα κοινά συμφέροντα, συνεχίζουν να υποστηρίζουν συνδικάτα-σφραγίδες τα οποία είναι άφαντα όταν τα χρειάζονται οι εργαζόμενοι και το μόνο τους μέλημα είναι το αν θα περάσουν οι γραμμές κεντρικής πολιτικής σκηνης των κομμάτων και των οργανώσεών τους στις συνελεύσεις ή στα Δ.Σ των συνδικάτων. Δηλαδή αντί να μιλάμε για τα εργατικά συμφέροντά μας σαν πρώτο και κύριο μέλημά μας συζητάμε αν η Ελλάδα πρέπει να φύγει ή όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του Ευρώ! Κοινώς από παντού μυρίζουν εκλογές.

Αν δεν δημιουργήσουμε από το μηδέν ένα κίνημα αυτοοργανωμένο ταξικό, αδιαμεσολάβητο τότε είμαστε καταδικασμένοι στην ήττα και την περαιτέρω εξαθλίωση. Αυτοοργανωμένο, έτσι ώστε να δρούμε και να συντονιζόμαστε οριζόντια και χωρίς ιεραρχίες ανάμεσά μας χωρίς να έχουμε ανάγκη πεφωτισμένους ηγέτες, κόμματα, οργανώσεις πάνω απ'το κεφάλι μας που να μας δίνουν εντολές για το τι και πως θα το κάνουμε. Ταξικό έτσι ώστε να θέσουμε τα συμφέροντά μας ως εργάτες (είτε ραζόμαστε είτε όχι) πρώτα κι όχι αιτήματα τα οποία μας ενώνουν με τα αφεντικά μας(μικρά ή μεγάλα). Αδιαμεσολάβητο από αριστερές κυβερνήσεις, Κόμματα του λαού, από εργατοπατέρες έτσι ώστε οι αγώνες μας να είναι κτήματα δικό μας, από εμάς για εμάς.

Να τσακίσουμε τον εργοδοτικό και κομματικό συνδικαλισμό!

ΟΥΤΕ ΠΑ.ΜΕ, ΟΥΤΕ Γ.Σ.Ε.Ε ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕΜΦΕ



